

IEDEREEN IS EEN KUNSTENAAR



Pak een pen of potlood. Zet hem op het papier (in het kader).
Kijk nu naar de persoon die recht voor je zit. Teken hem of haar na,
zónder te kijken naar je papier! En... zonder je pen op te tillen.
Til je pen pas op als je denkt dat je klaar bent met tekenen.
Kijk nu naar je (te) gekke kunstwerk. Tadaaa!